

## De ontbossing van Nederland

Staatsbosbeheer heeft zich met de kwestie van de Oostvaardersplassen al uit de maatschappij geplaatst. Veel mensen bleken gelukkig nog de moraal te hebben dat je dieren niet onnodig moet laten kreperen. Een niveau dieper ligt natuurlijk het volgende: als de sterkere in de natuur moet overwinnen, waarom is deze ideologie dan niet van toepassing op mensen? Ik ben er natuurlijk niet tegen dat ons land probeert natuur aan te leggen, maar als je dat doet, lijkt het ook logisch om in je plannen humane waarden in te bouwen.

Dat geldt al helemaal voor de gigantische ontbossing in ons land. De ecologische idealen om ons land ten dele weer het aanzien van de 19<sup>e</sup> eeuw te geven, namelijk: *bos weg en heide terug*, wordt niet alleen een dramatische mislukking maar heeft waarschijnlijk ook nog een misdadig karakter. We zouden pas heide terug kunnen winnen bij de drastische vermindering van de stikstof-uitstoot. Tot nu toe mogen we daar de agrarische sector de schuld van geven, maar al we die uit ons land verbannen zitten nog met een groot stikstof-probleem: de vergrassing van kale gronden. Niks hei: onbruikbare grassen. Met dit verhaal; zijn we nu al een jaar of 50 bezig.

Er duikt nu echter een veel groter gevaar op: de CO<sub>2</sub>-reductie wordt zwaar tegengewerkt door ontbossing. Wat we al tientallen jaren weten wordt nu pas voor de 'natuurherstel-organisaties' duidelijk via een klimaataccorden: we ontbosten en ontbossen er op los. En dat allemaal in het kader van een hooggestemd wensdenken. In dat drama speelt helaas ook Staatsbosbeheer een treurige rol. Op tal van hun plaatsen wordt er niet alleen rigoureuus en blind gezaagd en gekapt, maar ook wordt alle schors met honderden vrachtwagens afgevoerd, kennelijk als biobrandstof voor electrocentrales. Maar ....ook de bovenlaag van de bosgrond wordt afgevoerd naar.....? Ondanks uitspraken van de Raad van State dat deze grondlaag IN het gebied moeten blijven wordt de betreffende grond enkele jaren na de uitspraak afgevoerd naar grondhandelaren.

Staatsbosbeheer heeft nog steeds de uitstraling van een zelfstandig bestuursorgaan, maar is noodgedwongen terecht gekomen in de combinatie van natuurinnovatie en exploitatiebedrijf. Dat kan mooi samenvallen. Veel hout, schors en grond verkopen met een prachtig natuurherstel-doel. De boswet is uitgekleeft. Door het wegvallen van allerlei subsidies is de organisatie al veranderd. De medewerkers worden gedresseerd om een eensluidend verhaal te vertellen in de beeldvorming. Erger nog.... als Europa bepaald grondverwerving

van Staatsbosbeheer ziet als verkapte staatssteun gaat het bedrijf gewoon failliet. Op de nieuw verworven gronden kunnen boompjes aangeplant worden. Hopelijk blijft de burger gezond bij al dit kortzichtige gerotzooi.

Ad Maas

Leende