

Nu de eerste paniek van het weerzien  
langzaam uit mijn lichaam wegtrekt  
schrik ik van de onzin die ik zojuist gezegd heb  
maar ik was nooit goed in begroeten  
het maakt niet uit  
je maakt het goed  
maar ik lees op je gezicht  
de regels van het gesticht

Het geluk dat een stap voor je uitliep  
heeft zijn sporen nagelaten  
alles blijft verborgen zolang we blijven praten  
doe alsof er niets aan de hand is  
je lacht me uit  
je lacht wat af  
maar ik lees op je gezicht  
de regels van het gesticht

Je verdedigt je met de moed der wanhoop  
tegen nieuwsgierige blikken  
maar jouw grote ogen zijn blauwe zwakke plekken  
op de vlucht voor zeker weten  
wie van je houdt  
wie houdt je vast  
en ik lees op je gezicht  
de regels van het gesticht

Het wordt tijd om weer afscheid te nemen  
voor de waarheid uit gaat lekken  
uit mijn ooghoek zie ik de schaduw van de hekken  
als er nou aan jou maar te zien was  
wie hier vertrekt  
en wie hier blijft  
maar ik lees op je gezicht  
alleen de regels van het gesticht